

Een uitstapje langs de weg van de Noord-Zuidsolidariteit en de Jumelage Ganshoren-Rusatira

Een tochtje door Ganshoren, als je er zin in hebt, stappend of trappend, om de Noord-Zuidbanden te ontdekken van een initiatiefrijke gemeente, sedert 1972 aangespoord door de jumelage met Rusatira in Rwanda.



WANDELWEG v/d NOORD-ZUID- SOLIDARITEIT



Het wandelpad vormt een gesloten parcours, dat zowel in de richting van de stijgende nummers van de panelen, als in de andere richting, kan gevuld worden. Op elk paneel geeft een kaart de te volgen weg aan naar het volgende paneel en naar het vorige paneel. Een onthaalpaneel is voorzien naast de panelen 1 (de Villegasln 32) en 11 (bovenste deel Van Overbekeln). Men vindt banken naast panelen 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12

Men kan het parcours bereiken met ...

de fiets: via de "Groene Wandeling", deel Jette-Berchem, die het wandelpad naast paneel 3 volgt;

het openbaar vervoer: via de metrohalte Simonis en dan bus 87 (halte Basiliek naast paneel 11), of met tram 19 (halte Goffin, naast paneel 1), of bus 49 (halte Simpson, naast paneel 10), e. a.

de wagen: vanaf paneel 10 (parking Lakenselaan) of paneel 11 (parking achter de Basiliek)

de trein: via het station Sint-Agatha-Berchem en de Eilandenhoutstraat die naar paneel 3 leidt.

DE PANELEN :

1. De Boom van de Noord-Zuidsolidariteit en de rol van de gemeentes
2. Het Malieplein met zicht op de heuvels en de cultuur- en kunstuitwisselingen
3. Het Guy Demanetpad en de verwezenlijkingen v/d jumelage
4. De Sint-Ceciliawijk en de plaatselijke solidariteitsacties
5. De Noordelijke dreef v/h kasteel en de natuurbescherming
6. Het paviljoen "les Tarins" en de prettige solidariteitsfeesten.
7. La Villa, Franstalig cultureel centrum en zijn 1001 culturele ontmoetingen
8. De Zeyp, Gemeenschapscentrum en de dynamiek v/d verenigingen
9. Kruispunt Delhove / Van Pagé en de rol van het spel in de wereld
10. De Kapel van de ZWARTE LIEVE VROUW en de Mensenrechten
11. Het bovenste deel v/d Van Overbekelaan en de initiatieven van de scholen
12. Kruispunt Oude Pastorij/Sorensen en de rol v/d geschiedenis en v/h boek



Het Wandelpad van de Noord-Zuid-solidariteit, stap voor stap

[de paneelnummers tussen haakjes, stemmen overeen met de kaart op de achterzijde]

Het onthaalpaneel aan de achterkant van het Gemeentehuis van Ganshoren (de Villegaslaan 32) stuurt ons eerst op naar de Boom van de Noord-Zuidsolidariteit [1] (rondpunt de Villegaslaan – Maria van Hongarijelaan), die in 1986 door burg. Beauthier geplant werd, in aanwezigheid van alle partijen.

Men volgt dan de Maria van Hongarijelaan, met de tour van het Malieplein, waar het zicht op de «Duizend Heuvels» van Ganshoren en Jette meerdere schilders heeft aangetrokken [2].

Men werpt een blik op de achteringang van de winkelcentra (Maria van Hongarijeln nr 145 en verder), waar de 11.11.11-Actie plaatsvindt en waar men ook fair trade producten kan vinden.

Aan de overkant neemt men de N. Martinstraat naar beneden, tot aan de monding (rechts) van het pad Guy Demanet [3], de schepen die de Jumelage met Rusatira oprichtte en daar projecten steunde: silo, medisch centrum, landbouwopleiding. Het Demanet-pad loopt parallel met de Rusatiralaan, die aan de jumelage en de Noord-Zuidvriendenschap herinnert, wat contrasteert met de bushalte "Eilandenhout" (herinnering aan een bedrijf van tropisch hout).

Men verlaat het pad ter hoogte van het Koningin Paolaplein, dat men oversteekt. Men gaat rechts van het gebouw aan het einde van het plein om de Bachlaan over te steken en een voetpad langs een hoog gebouw te volgen (fietsers gaan links om het gebouw heen). Zo komt men op het Sint-Ceciliavoordeplein, in een wijk die gekend is voor haar dynamisme voor Noord-Zuidbanden [4].

Aan de overkant van de kerk vertrekt de Max Smallaan (die halverwege onderbroken is voor wagens, maar niet voor voetgangers) die in de Van Overbekelaan uitmondt. Aan de andere kant, rechts van het bushokje, vertrekt een gemaakte Groteroutepad (wit-rood teken op bomen, GR126) die de bosrand van het kasteel 'de Rivieren' volgt. Men komt mooie bomen tegen, waarvan sommige van exotische oorsprong zoals de wilde kastanje. Men hoort bendes schreeuwende groene parkieten, overlevend uit een dierenpark naast het Atomium. Aan het einde mond het pad uit in de noorddreef v/h kasteel 'de Rivieren' [5]. Moedige wandelaars kunnen hier tot aan het moeras van Ganshoren heen en teruggaan, langs de spooroverweg. Dit moeras was vroeger bewerkt ... zoals vandaag de moerassen van Rusatira die door de behoeftigen bewerkt zijn, in het kader van een sociaal project.

De noorddreef kruist de Peereboomlaan, met aan de rechterkant een voetgangerstoegang naar de 80 Beukelaan. Men volgt deze laan tot aan het begin van basket- en tennisterreinen, waar een pad leidt naar het paviljoen "les Tarins" [6], waar prettige Noord-Zuidfeesten plaatsvinden. Na de tennisvelden krijgt de laan de naam "Mathieu de Jonge". In de tuinen van huisnr. 14 en 2 ziet men mooie, goed geacclimatiseerde zuiderse bomen, zoals de araucaria (Chili) en de tamarix (Midden-Oosten).

Aan het einde van de Mathieu de Jongelaan (ronde), neemt men de Rivierendreef, tot aan het G. Gezelleplein, waar men het Fr. Cultureel Centrum La Villa vindt [7]. Hier vinden een hele reeks activiteiten in verband met het Zuiden plaats, zoals tentoonstellingen, kunstateliers, enz. Het pad links van de Villa leidt naar een parking, met rechts bovenaan een trapje naar de Zeypstraat, waar men het Gemeenschapscentrum de Zeyp aantreft [8] (nr 47). Een hele reeks verenigingen komen hier bijeen om de Noord-Zuidactiviteiten van de Wereldwerkgroep te volgen, zoals de 11.11.11-maaltijd, film- en toneelvertoningen, enz.

Men komt langs de Zeypstraat naar het Gezelleplein terug, om aan de andere kant ervan de De Greefstraat te volgen, over de De Brouckèrelaan, tot aan de Druezstraat.

In het begin van de Druezstraat, rechts, brengt de Mottardstraat ons naar de Van Pagéstraat.

Daar, op de hoek, ziet men een zuiderse vijgeboom. In deze buurt bevond zich de biljartfabriek Horemans, die ons herinnert aan de geschiedenis van het ivoor en de spelen [9].

Men volgt verder de Simpsonstraat tot aan de Kapel van de Zwarte Lieve Vrouw, een zeer uitgebreide traditie in Europa en elders, waarvan de oorsprong oeroud is, maar ook recent (kruispunt Poplimont / Riethuisen / Sermon) [10].

Men gaat bergop langs de Vital Riethuisenlaan naar de Basiliek toe, en dan rechts langs de weg voor lokaal verkeer (Landsroemlaan) om het bovenste deel van de Van Overbekelaan te bereiken, in de scholenbuurt. Daar kan men zich de acties rond Noord-Zuidsolidariteit herinneren van de studenten en leraren van de Ganshorense scholen, in het bijzonder de fietstocht van Brussel naar Rome van een leraar, ten bate van de kinderen van Rusatira en van Guatemala [11].

We volgen de Van Overbekelaan naar beneden, tot aan het 2^{de} kruispunt, vlak voor het Sippelbergpark, en nemen links de Oude Pastoriestraat, die de bovenkant van het park volgt. De straat gaat door de buurt van de oude Sint-Martinuskerk (gevierd op ... 11/11). Hier woont ook Joseph Ndwanie, een Ganshorenaar die uit het Zuiden afkomstig is en ons erover vertelde [12] (hoek Sorensenstraat).

Verder langs dezelfde as, de Doulceron- en De Baststraat, komen we aan ons startpunt [1] terug.